

## Nu bæres lyset frem...

På Lucia-dagen fejrer vi, at lyset vender tilbage – i skikkelse af helgeninden Lucia, som går forrest i optoget med lys i håret. Og i Sverige spiser de Lucia-boller, der ligner halen på djævelens kat.

I morgenmørket den 13. december kan man pludselig se rækker af små flammer fra levende lys, der bevæger sig, og høre stemmer. Det er Lucia-optoget, der klædt i hvidt kommer gående med lys i hænderne, mens de synger:

”Nu bæres lyset frem  
stolt på din krone  
rundt om i hus og hjem  
sangen skal tone  
//: nu på Lucia-dag  
hilser vort vennelag  
Santa Lucia, Santa Lucia ://”

Melodien er en siciliansk folkesang, og Santa Lucia er helgeninden Lucia, som ifølge myten blev født i Syracus på Sicilien i 283 og døde som martyr i 304. Forrest i optoget går Lucia-bruden, som har en krone af gran på hovedet – også med levende lys. Og det er der en grund til.

### De blindes skytshelgen

Lucia konverterede nemlig til kristendommen, hvilket var forbudt. Mange kristne skjulte sig i katakomberne, og om natten vovede Lucia sig derned med mad til dem. For at finde vej i mørket, havde hun bundet en krans om hovedet og sat lys i den.

Lucias helgendag er den 13. december, som er hendes dødsdag, og som ifølge den julianske kalender var årets korteste dag. Og da hendes navn betyder lys, forbindes Lucia ikke bare med lys og glæde, men er faktisk blevet skytshelgen for blinde og mennesker med øjenssygdomme. Derfor bliver hun ofte afbilledet med en lille skål, hvori der ligger 2 øjne.

### Svenskernes lussekatter

I Sverige har man i den grad taget den sicilianske helgeninde til sig, og fejringen af Lucia-dagen aktiverer både store og små. Lucia-bruden er – stadig – en pige, men både drenge og piger går med i Lucia-optoget.

Skikken med Lucia-optog stammer tilbage fra 1928, hvor en svensk avis kårede Stockholms Lucia. I dag har hver eneste svensk by sin egen Lucia, og alle Luciaerne deltager i konkurrencen om at blive hele Sveriges Lucia. I Sverige har man dog fejret Lucia-natten – Lusse-natten – siden 16-1700-tallet, og Lucia-dag med Lucia-boller eller lussekatter, som de kaldes. I folketroen blev den 13. december anset for at være den mørkeste nat, hvor netop Djævelen kom. De snoede lussekatter skal minde om halen på Lucifers kat.

### Bag selv dine Lucia-boller

Hvis du har fået lyst til selv at bage de søde, safrangule Lucia-boller, får du her [linket til en bageopskrift](#).



Danes Worldwide